

Berichten uit het Geldmuseum

De Stichting Vrienden van het Geldmuseum

Bij de opening van het Geldmuseum in mei 2007 ontving toenmalig directeur Tacke Kuipers uit handen van de Vrienden van het Geldmuseum een zak met € 50.000 voor de uitbreiding van de collectie. Dit moment viel samen met het tienjarig bestaan van de stichting die ten doel heeft de binding met het museum te versterken en het museum te stimuleren. De Stichting Vrienden van het Geldmuseum brengt mensen bij elkaar, die het prettig vinden hun gemeenschappelijke belangstelling te delen, maar die bij tijd en wijle via hun jaarlijkse bijdragen ook financieel bijspringen voor de aanschaf van buitengewone objecten. De Vrienden van het Geldmuseum hebben gratis toegang tot het museum, recht op kortingen en op previews van tentoonstellingen. Bovendien hebben zij een eigen forum op de website van het museum en ontvangen zij de nieuwsbrief en een gewilde jaarpunten. De stichting telt nu ruim 650 donateurs; een aantal dat gedurende de sluiting van de collecties enigszins is afgenomen, maar nu weer een stijgende lijn vertoont.

Voorzitter van de Stichting Vrienden van het Geldmuseum is jhr. mr. J.P.H. Six, een telg uit een oud-Amsterdams geslacht, die in het dagelijks leven verantwoordelijk is voor de verankering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij verzekeringmaatschappij Achmea. Hoewel hij veel affiniteit heeft met mensen die verzamelen, heeft hij zelf geen collectie munten of penningen. Desalniettemin ontdekte hij een relatie tussen munten en hemzelf: "Toen ik eenmaal voorzitter was van de vriendenstichting, ontdekte ik dat er wel enig "muntenbloed" door mijn aderen stroomt. Mijn ene betovergrootvader,

ook een Jan Pieter Six, heette in de familie "de numismaat". Hij had een grote collectie klassieke munten, die hij cadeau heeft gedaan aan het Koninklijk Penningkabinet. Naar ik heb begrepen, vormt zijn verzameling tegenwoordig een belangrijk deel van de collectie van het huidige Geldmuseum. Een andere betovergrootvader, via moeders kant, is Agnites Vrolik. Hij was muntmeester en later minister van Financiën. Dat is toch iets te toevallig, maar ook wel heel grappig.'

JANJAAP LUIJT



Activiteiten

De Stichting Vrienden van het Geldmuseum is de voortzetting van de in 1997 opgerichte Vrienden van het Nederlands Muntmuseum. Op initiatief van oud-muntmeester Chris van Draanen en de toenmalige conservator Albert Scheffers werd een stichting in het leven geroepen mede om de onderhandelingspositie van het Muntmuseum te versterken in de onderhandelingen over de samenvoeging met het Koninklijk Penningkabinet. Met behulp van het door De Nederlandse Munt verspreide periodiek *Muntpers* wist de stichting binnen drie jaar 1000 donateurs aan zich te binden. Een redelijk unieke prestatie in de museumwereld.

Tegenwoordig organiseren de Vrienden van het Geldmuseum eens per jaar een vriendendag waar een deskundige de aanwezigen een voordracht geeft. Het bijzondere van die dag is dat de donateurs vantevoren mogen aangeven welke speciale objecten zij uit de collectie graag 'live' zouden willen zien. Die worden dan van depot gehaald en door de conservatoren besproken. 'Dat is zo leuk. Dat ze met zoveel passie spreken over hun "dearest babies" die voor die dag uit de kluis komen', aldus Six. In 2009 vindt de vriendendag plaats op zaterdag 14 november en zal de nieuwe museumdirecteur Heleen Buijs vertellen over de nieuwe topstukken tentoonstelling die in de maak is.

Anekdoten

Zoals gezegd, verzamelt stichtingsvoorzitter Jan Pieter Six zelf geen munten of penningen. Toch probeert hij elke bestuursvergadering iets munt-gerelateerds bij zich te hebben, waarvan de overige aanwezigen zeggen: 'Hoe komt hij daar nu weer aan?' Six: 'Dat vind ik wel een mooie uitdaging en als je een beetje alert bent, kom je de gekste dingen tegen. Zo toonde ik ooit een sleutelhanger vervaardigd van een oude zilveren rijksdaalder met een kettinkje of een foto van een manshoge tulp vervaardigd van bankbiljetten uit alle werelddelen, die ik in Istanboel zag staan'.

Afgelopen najaar maakte Six een reis naar Patagonië en bezocht hij Ushuaia, de zuidelijkste plaats ter wereld in Vuurland. Zelfs daar deed hij inspiratie op voor een mooi verhaal: 'Tegenwoordig is Ushuaia een bloeiende havenplaats, waar de cruiseschepen naar Antarctica vertrekken, maar daarvoor is het een strafkolonie geweest. Daar in de buurt is ooit goud ontdekt en ik ontdekte dat de administrateur lang geleden muntjes van goud heeft gemaakt. Het zijn vliedunne muntjes. Replica's kon je daar in de museumshop kon kopen. Ze waren redelijk duur en vandaar dat ik ze maar eens heb laten liggen. Ik dacht die hebben ze vast al in het Geldmuseum. Terug in Nederland kreeg ik te horen: nee, die hebben we niet. Had ze nu maar gekocht...' ■