

Creatieve oplossing

Geen muntgeld, geen probleem

JANJAAP LUIJT

In de drukproeffase van deze editie van *De Beeldenaar* maakte de pagina van dit artikel onderdeel uit van de rubriek 'Zoekpenning'. Er bleek echter een afbeelding van de betreffende penning te ontbreken. Normaal is dat geen probleem, er is immers alle mogelijkheid om de proef nog aan te passen. Dit keer echter niet. Ik zit in Beijing met een geleende notebook en mijn eigen laptop is veilig thuis opgeborgen. Ik kan dus niet bij de afbeelding en een van de Nederlandse numismatische collecties e-mailen met het verzoek een afbeelding van de onbekende penning naar de drukker te sturen is bij voorbaat gedoemd te mislukken. 'Hallo, met mij vanuit China,

hebben jullie de onbekende penning in de collectie en is daar een foto van beschikbaar?'

Vandaar dat ik hier in het Verre Oosten een noodgreep moet doen. Ik heb drie opties. De eerste is de pagina blanco te laten, maar dat gaat me te ver. De volgende is te wachten totdat ik thuis ben, maar dan ligt *De Beeldenaar* niet voor 20 januari bij de lezers. Ook dat vind ik geen fijn idee. Dus blijft de derde optie over: snel een bijdrage van één pagina schrijven. Het thema 'China' ligt dan snel voor de hand.

Muntgeld

Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, ben ik drie dagen in China. Sindsdien heb ik al een hele reeks verschillende bankbiljetten in handen gehad. De kleinste denominatie is donkerbruin, toont twee mannen (boeren?) en heeft de tekst yi jiao. Dit biljet vertegenwoordigd een waarde van ongeveer € 0,01. Daarnaast heb ik (nog zeldzamer dan biljetten) nu al twee munten mogen ontvangen als wisselgeld. De ene vertegenwoordigde een waarde van 1 jiao, de andere 1 yuan.

Dat munten nauwelijks circuleren valt direct op; ook als je de Verboden Stad bezoekt. Helemaal aan de noordzijde van dit immense complex bevindt zich de keizerlijke tuin met een vijver met fontein. En wat doen toeristen (en dus ook Chinese)? Zij gooien geld in de fontein. Maar hoe doe je dat als je geen munten hebt? Je gooit gewoon de kleinste denominatie in het water. Het gevolg is hier dat er bankbiljetjes van 1 en 2 jiao op het water drijven. De foto toont hoe dat er uitziet.

